

**Μήνυμα του εκδότη του Εθνικού Κήρυκα, Αντώνη Η. Διαματάρη, για την δωρεά του ΙΣΝ προς το Σχολείο του Αγίου Δημητρίου Αστόριας**

Για μια ακόμα φορά το Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου κάνει το θαύμα του: Όπως αποκαλύπτει σήμερα ο «Εθνικός Κήρυκας», προσφέρει το ποσό των \$750.000 σε μια περίοδο τριών ετών, στο Λύκειο του Αγίου Δημητρίου της Αστόριας.

Ετσι η συνολική προσφορά του Ίδρυματος Νιάρχου στο σχολείο αυτό ανέρχεται σε 2.050.000 δολάρια. (Μέσα σε ένα μήνα, το Ίδρυμα αυτό έχει προσφέρει 1.750.000 στην Αστόρια, μαζί με τη δωρεά στο νοσοκομείο «Mount Sinai».)

Η γενναιόδωρη αυτή προσφορά στοχεύει πραγματικά στην ουσία. Βοηθά να αντιμετωπισθούν προβλήματα αλλά προσφέρει και μια σημαντική ευκαιρία.

Αποτελεί μια επένδυση με μεγάλο πολλαπλασιαστική δείκτη για το μέλλον των παιδιών μας, για το μέλλον του Ελληνισμού στις ΗΠΑ.

Οφείλουμε λοιπόν ευγνωμοσύνη – και όχι μόνο η κοινότητα του Αγίου Δημητρίου- στο Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου, για τη σοφή επιλογή της ενίσχυσης του μοναδικού Λυκείου στη χώρα.

Η δωρεά, πάντως, του Ίδρυματος αυτού, όσο μεγάλη κι αν είναι -αποτελεί ιστορικό ρεκόρ δωρεάς σε ομογενειακό σχολείο- δεν αρκεί για τη μακροχρόνια σωστή λειτουργία του σχολείου.

Και ούτε πρέπει ή μπορούμε να την παίρνουμε ως δεδομένη.

Η δωρεά προσφέρει τη δυνατότητα στο σχολείο να κερδίσει χρόνο, να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο, να αυξήσει ακόμα περισσότερο τον αριθμό των μαθητών του - αλήθεια γιατί δεν δέχεται και μη ελληνόπουλα;

Για να πραγματοποιηθούν αυτά δεν αρκεί μόνο ο αγώνας και οι θυσίες της ηγεσίας ανθρώπων, όπως ο Νίκος Ανδριώτης ή και ο Αναστάσιος Κουλαρμάνης.

Εξίσου βασικό ρόλο, αν όχι σημαντικότερο, παίζουν οι γονείς των μαθητών του σχολείου, καθώς και οι γονείς των παιδιών της Ομογένειας που για κάποιους λόγους προτιμούν άλλα σχολεία στο Κουίνς ή ακόμα και στο Μανχάταν για τα παιδιά τους.

Ενας από τους τομείς, επομένως, στους οποίους πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή επένδυση είναι η εμπέδωση της ιδέας στους γονείς για τον καταλυτικό ρόλο και τη σημασία της ελληνοπρεπούς παιδείας. Με γονείς που δεν το καταλαβαίνουν αυτό ή το χειρότερο με αδιάφορους γονείς μακροχρόνια δεν πάμε πουθενά.

Το θέμα λοιπόν της Παιδείας είναι πολύπλευρο: Ξεκινά από το σπίτι και φτάνει μέχρι την ηγεσία της Κοινότητας, τους δασκάλους και εμάς όλους.

Είναι θέμα όλων μας.

Α.Η.Δ.