

Παρουσίαση από τον Πρέσβη Βασίλη Κασκαρέλη, του Ανδρέα Δρακόπουλου,  
Αποδέκτη του Βραβείου «Πρόσωπο της Χρονιάς» (Person of the Year Award)  
65<sup>ο</sup> Ετήσιο Δείπνο του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου

Σεβασμιότατε

Εξοχότατοι

Κα Πρόεδρε

Κυρίες και κύριοι

Αγαπητοί φίλοι και φίλες

Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου μου έδωσε την ευκαιρία να βρεθώ μαζί σας απόψε εδώ, στη Νέα Υόρκη, την πόλη που θεωρώ δεύτερο σπίτι μου, καθώς κατά τη διάρκεια των μακροχρόνιων αναθέσεων μου στις ΗΠΑ έχω κάνει τόσους θαυμάσιους και πολύτιμους φίλους, πολλοί εκ των οποίων είναι παρόντες εδώ απόψε. Είμαι ευγνώμων για την πρόσκλησή σας.

Αλλά απόψε δεν είμαι απλά χαρούμενος. Αισθάνομαι επίσης μεγάλη τιμή που επιλέχθηκα για να παρουσιάσω τον αποδέκτη του φετινού Βραβείου «Πρόσωπο της Χρονιάς» –τον Ανδρέα Δρακόπουλο. Κατά τη διάρκεια της μακράς διπλωματικής μου καριέρας, είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω ενεργά σε εκατοντάδες μεγάλες και σημαντικές εκδηλώσεις αλλά, για να είμαι ειλικρινής, ελάχιστες από αυτές μου έχουν προκαλέσει το έντονο συναίσθημα που νιώθω απόψε. Όχι μόνο επειδή θεωρώ ως πραγματικό μου φίλο τον αποδέκτη αυτού του Βραβείου, αλλά και γιατί, αυτός ήταν που μου προσέφερε –έπειτα από τέσσερις

δεκαετίες μίας διπλωματικής, ρεαλιστικής, σχεδόν κυνικής, αντίληψης για τον κόσμο– τη δυνατότητα να συμμετάσχω ενεργά στον λιγότερο γνωστό πυλώνα της ζωής μας, τη φιλανθρωπία.

Χάρη στον Ανδρέα συνειδητοποίησα ότι η αφοσίωση στην ευημερία των άλλων απαιτεί θάρρος. Η κοινωνία στο σύνολό της δε φαίνεται να κατανοεί το μέγεθος της ανάγκης που υπάρχει. Πολλοί από εμάς έχουμε την τάση να ρίχνουμε το φταίξιμο για τη φτώχεια, τις ασθένειες και τις καταστροφές στις κυβερνήσεις, στους άλλους ή και στον ίδιο τον Θεό. Ελάχιστοι από εμάς συνειδητοποιούμε τον βαθμό στον οποίο έχει συμβάλει η ανθρωπότητα σε τέτοιου είδους δεινά, μέσω της απληστίας και, ακόμα χειρότερα, της απάθειας.

Σήμερα είναι μια ξεχωριστή ημέρα για τον Ανδρέα. Όχι μόνο επειδή λαμβάνει ένα Βραβείο που του αξίζει απόλυτα, αλλά και επειδή απονέμοντάς του αυτό το Βραβείο αναγνωρίζουμε την ανάγκη για το έργο του.

Ο Γκαίτε είχε πει «να μην κάνεις μικρά όνειρα, γιατί δεν έχουν τη δύναμη να κινήσουν τις καρδιές των ανθρώπων». Ο Ανδρέας το πιστεύει ακράδαντα αυτό. Πιστεύει στην υποχρέωσή μας να κάνουμε μεγάλα όνειρα για το Ίδρυμα για το οποίο εργαζόμαστε, για τις κοινότητες όπου ζούμε, για την αποστολή που τόσο αγαπάμε, για την πατρίδα μας την Ελλάδα και για τον κόσμο που θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Είναι από τους λίγους ανθρώπους που έκαναν τη φιλανθρωπία πρωταρχική τους προτεραιότητα. Πιστεύει ότι αν μέσα από τις πράξεις μας δεν πετύχουμε να κινήσουμε τις καρδιές των ανθρώπων, αν αποτύχουμε να εμπνεύσουμε ενέργειες και δράσεις που ειδάλλως δεν θα

λάμβαναν χώρα, αν δεν γεννήσουμε το εφικτό από το ανέφικτο, τότε δεν θα έχουμε αξιοποιήσει τις πλήρεις δυνατότητες του Ιδρύματος.

Ο Ανδρέας δεν είναι απλά ένας ακόμη Έλληνας. Είναι ένας Έλληνας με «φιλότιμο». Αγαπάει την χώρα του και αισθάνεται βαρύ πόνο όταν τα πράγματα πηγαίνουν στραβά, όπως συμβαίνει τα τελευταία πέντε χρόνια. Ο Ανδρέας προέβλεψε τις ανάγκες από την αρχή της κρίσης αλλά, σε αντίθεση με τους περισσότερους συμπατριώτες μας πίσω στην πατρίδα, δεν έκανε τα στραβά μάτια. Αντ' αυτού, αποφάσισε να τις αντιμετωπίσει άμεσα. Χρησιμοποίησε τον ενθουσιασμό του, την πειθώ και –ας το παραδεχθούμε– το θυμό του, για να αλλάξει τα πράγματα. Για αυτόν τον λόγο ανέδειξε την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της ελληνικής κοινωνικοοικονομικής κρίσης ως κορυφαία προτεραιότητα του Ιδρύματός μας. Σε αυτό το πλαίσιο, υπό την ιδιότητά του ως Πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος αποφάσισε να αφιερώσει, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών, €300εκατομμύρια επιπλέον των τακτικών ετήσιων δωρεών μας, προκειμένου να βοηθήσει τους συμπατριώτες μας που το έχουν περισσότερο ανάγκη, να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της κρίσης.

Σήμερα γιορτάζουμε το γεγονός ότι κάποιος όρθωσε το ανάστημά του και ανέλαβε δράση. Σήμερα γιορτάζουμε τον ενθουσιασμό, την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά. Με ή χωρίς την στήριξή μας, ο Ανδρέας θα κάνει πάντα αυτό που πρέπει.

Ο Ανδρέας δεν ενδιαφέρεται για την προσωπική του προβολή, αλλά πασχίζει για τη δημοσιότητα που μπορεί να εξασφαλίσει για το σκοπό μας. Πιστεύει στην «αθόρυβη» ενίσχυση του κοινού καλού, αλλά είναι πρόθυμος να αντιμετωπίσει

τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εάν με αυτόν τον τρόπο πρόκειται να κερδίσει τη στήριξη άλλων φιλανθρωπικών φορέων για την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν από την ελληνική οικονομική κρίση. Του αρέσει η ιδιωτική του ζωή να παραμένει ιδιωτική, αλλά σήμερα θα επέμβουμε για να του πούμε «Μπράβο Ανδρέα»! Επεμβαίνουμε στην ιδιωτική σου ζωή για να σου εκφράσουμε πόσο εκτιμούμε όλα όσα κάνεις. Σε ευχαριστούμε δημόσια επειδή είσαι η κινητήρια δύναμη του Ιδρύματός μας, και επειδή φροντίζεις ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες πολλών ανθρώπων που, υπό άλλες συνθήκες, δεν αναγνωρίζονται καν.

Για αυτούς τους λόγους τιμούμε τον Ανδρέα. Τον τιμούμε για την αφοσίωσή του, την πίστη του, την ισχυρή του θέληση, για το έργο που έχει επιτελέσει και για το έργο που όλοι γνωρίζουμε πως θα συνεχίζει να κάνει, καθώς και για τη διακεκριμένη ηγεσία του ως Πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ανδρέα αξίζεις απόλυτα αυτή την αναγνώριση και τα συγχαρητήρια όλων μας.

Σεβασμιότατε, Εξοχότατοι, Κα Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι, παρακαλώ σηκώστε το ποτήρι σας για μία πρόποση αφιερωμένη σε έναν άνθρωπο μοναδικό, έναν πραγματικό φιλάνθρωπο και έναν θαυμάσιο πατέρα, τον φίλο μου Ανδρέα!