

Ομιλία του Προέδρου του ΙΣΝ, κ. Ανδρέα Δρακόπουλου

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι,

Εκ μέρους όλων μας στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην αποψινή εκδήλωση, λέγοντας πόσο χαρούμενοι και περήφανοι είμαστε που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, για να μοιραστούμε μαζί σας τον πρώτο αποδέκτη του *Πρώτου Ετήσιου Βραβείου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για το Φιλότιμο*. Παρακολουθώντας τη σημερινή εκδήλωση, δεν θα μπορούσα να φανταστώ καλύτερο χώρο για να απονεμηθεί αυτό το βραβείο, και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Andy και Mike Manatos για τη συμβολή τους στην καθιέρωση αυτού του βραβείου, καθώς και για την διορατικότητα που επέδειξαν αναγνωρίζοντας τη μοναδικότητα της έννοιας του «φιλότιμου» και τη σημασία της εισαγωγής της σε ένα ευρύ κοινό. Ωστόσο, πριν προχωρήσουμε με το Βραβείο, θα ήθελα να αφιερώσουμε μία στιγμή για να αναγνωρίσουμε πόσο μεγάλη τιμή αισθανόμαστε που έχουμε την ευκαιρία να μοιραστούμε απόψε τη σκηνή με τους γονείς του αείμνηστου James Foley, καθώς και με τη Ruslana Lyzhychko και τον Shimon Peres.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να στραφούμε στο *Πρώτο Ετήσιο Βραβείο του ΙΣΝ για το Φιλότιμο*. Ο Ζαν-Ζακ Ρουσώ υποστήριξε ότι η φροντίδα για τους άλλους, η φροντίδα για τους συνανθρώπους μας είναι αυτό που μας κάνει ανθρώπους, ενώ ο Αριστοτέλης είπε ότι «η εκπαίδευση του μυαλού, χωρίς την εκπαίδευση της καρδιάς δεν νοείται ως εκπαίδευση». Τώρα, το τελευταίο πράγμα που θα θέλατε ίσως να ακούσετε είναι μία ακόμη εξήγηση του τι σημαίνει η λέξη «φιλότιμο». Έχετε ίσως ήδη ακούσει ότι είναι αδύνατο να αποδοθεί η λέξη αυτούσια στα αγγλικά. Ή ότι το «φιλότιμο» πρόκειται για μία έννοια ή έναν τρόπο ζωής, γνωστό μόνο στους Έλληνες. Θα πάρω το ρίσκο να το απλοποιήσω, χωρίς σε καμία περίπτωση να μειώσω την έννοιά του, ως την εξής κατευθυντήρια γραμμή: ΒΑΛΕ ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΣΟΥ, ΚΑΝΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ, ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. Τούτου λεχθέντος, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να συνδέσουμε την έννοια του φιλότιμου με το συγκεκριμένο βραβείο.

Όλοι γνωρίζουν ότι η Ελλάδα είναι ουσιαστικά μία χώρα με αναρίθμητα νησιά. Τα χιλιάδες αυτά νησιά αποτελούν βασικό κομμάτι της ταυτότητας της Ελλάδας. Κάθε Έλληνας αναγνωρίζει τη σημασία τους – την στρατηγική, οικονομική και γεωγραφική– ενώ γνωρίζει επίσης ότι τα περισσότερα νησιά παραμένουν απομονωμένα, παραμελημένα και εγκαταλειμμένα από την Ελληνική Πολιτεία. Πολλά από αυτά επιβιώνουν με βάση τους δικούς τους πόρους, όσο ανεπαρκείς κι αν είναι αυτοί. Σε πολλά από αυτά τα μέρη, το να είσαι κάτοικος συνεπάγεται μία μοναχική και επικίνδυνη ζωή. Σχολιάζοντας αυτή την κατάσταση, θα μπορούσε κανείς να πει ότι οι Έλληνες δεν έχουν φιλότιμο όταν πρόκειται για την αντιμετώπιση των αναγκών αυτών των νησιών και για την φροντίδα των κατοίκων τους.

Για αυτόν ακριβώς το λόγο, ο πρώτο αποδέκτης του *Ετήσιου Βραβείου του ΙΣΝ για το Φιλότιμο*, είναι οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες. Υπό την καθοδήγηση και την ηγεσία του Δρ. Παναγιώτη Κουλουβάρη, ο οποίος θα μας περιγράψει το πρόγραμμα με περισσότερες

λεπτομέρειες, και με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, μία εξαιρετική ομάδα εθελοντών (γιατροί και βοηθοί) παρείχαν δωρεάν, ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης σε χιλιάδες κατοίκους, σε ορισμένα από τα πιο απομακρυσμένα και παραμελημένα νησιά στην Ελλάδα. Οι δράσεις τους, που έχουν ως γνώμονα το κοινό καλό, εξακολουθούν να αποτελούν υπόδειγμα της έννοιας του «φιλότιμου» στην πράξη, ιδίως κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου που είναι τόσο κρίσιμη για την ελληνική κοινωνία.

Έχω την τιμή και την ευχαρίστηση να απονεύω στον Δρ. Κουλουβάρη και σε όλους τους συναδέλφους του στις Κινητές Ιατρικές Μονάδες, το *Πρώτο Ετήσιο Βραβείο του ΙΣΝ για το Φιλότιμο*, και να τους συγχαρώ για την σκληρή δουλειά και την προσπάθειά τους, που στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα σχετικά με την κοινωνική συνοχή και την ευθύνη προς τους συμπολίτες μας. Από μέρους μας, ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να επιλέγουμε τους νικητές αυτού του βραβείου σε ετήσια βάση για άλλες υποδειγματικές δράσεις που εκφράζουν την έννοια του «φιλότιμου».

Ένα από τα αγαπημένα ρητά του Εμμανουήλ Κριαρά, του σύγχρονου Έλληνα φιλοσόφου που γεννήθηκε το 1906 και απεβίωσε φέτος το καλοκαίρι στη νεαρή ηλικία των 108 ετών, ήταν ότι μπορείς να πετύχεις την αληθινή αγάπη μόνο επιζητώντας διαρκώς τα ιδανικά σου. Κλείνοντας, καλώ λοιπόν όλους σας να συνεχίσετε να αγαπάτε, να αναζητάτε τα προσωπικά σας ιδανικά, να κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε προκειμένου να βοηθήσετε αυτούς που στάθηκαν λιγότερο τυχεροί από εσάς.

Σας ευχαριστώ θερμά!