

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

**Μία στέγη για τους αστέγους**

Μία στέγη για να περνούν τα κρύα βράδια του χειμώνα απέκτησαν οι άστεγοι της Θεσσαλονίκης, χάρη στη συντονισμένη προσπάθεια του δήμου της πόλης, της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Ανδρών Θεσσαλονίκης, της «Άραις» και του ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». Το υπνωτήριο, που λειτουργεί εδώ και μερικές ημέρες στην οδό Ανδρέου Γεωργίου 13, στην περιοχή της Βίλκα, τους παρέχει βοήθεια και υποστήριξη, ώστε να καλύπτουν μια σειρά βασικών αναγκών τους. Οι «Ε» περιηγήθηκαν στους χώρους του, λίγες ημέρες πριν ανοίξει και επίσημα τις πόρτες του στους αστέγους συνανθρώπους μας.

Φωτογραφίζει ο Σάκης Γιούμασης.



ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΘΛΙΒΕΡΕΣ ιστορίες που διαδραματίζονται την περίοδο των Χριστουγέννων είναι το «Κοριτσάκι με τα σπύρτα» του Χανς-Κρίστιαν Άντερσεν. Στο παραμύθι του δανού συγγραφέα, ένα φτωχό κορίτσι, το οποίο ζει σε μια τρώγλη με τον κακό πατέρα της, παρακαλάει μέσα στην παγωνιά τον κόσμο να αγοράσει τα σπύρτα της, για να αποφύγει τις βιαιοπραγίες του, όταν επιστρέψει. Το τέλος είναι δραματικό, αφού το κοριτσάκι πεθαίνει αβοήθητο μέσα στο κρύο...

Και μπορεί η ιστορία του Άντερσεν να είναι απλώς ένα παραμύθι, οι ομοιοψίες του όμως με τη σημερινή ελληνική πραγματικότητα -ακόμη και 168 χρόνια μετά την πρώτη έκδοσή του- είναι κάτι περισσότερο από εμφανείς: δεκάδες συμπολίτες μας που δεν διαθέτουν στέγη (και όχι μόνον...) ήταν αναγκασμένοι μέχρι πρότινος να κοιμούνται στα παγκάκια της πόλης, σκεπασμένοι με χαρτόκουτα και βιώνοντας την αδιαφορία -έστω και όχι όλου του κόσμου.

**ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ**

Το υπνωτήριο που δημιούργησε ο δήμος Θεσσαλονίκης στεγάζεται στον πρώτο όροφο ενός κτιρίου που βρίσκεται στην οδό Ανδρέου Γεωργίου 13. Το φιλόξενο καταφύγιο ανοίγει τις πόρτες του στους αστέγους σε καθημερινή βάση στις 7 το

απόγευμα, για να τους φιλοξενήσει μέχρι τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας. Εκείνη την ώρα θα αρχίσουν οι εργασίες καθαριότητας και συντήρησης, μέχρι να έρθει η ώρα να τους υποδεχθεί για άλλη μία φορά, στις 7 το απόγευμα κάθε ημέρας.

«Το φιλόξενο για τους αστέγους αποτελεί το επιστέγασμα της συνεργασίας του δήμου Θεσσαλονίκης με τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα, την 'Άραις' και το ίδρυμα 'Σταύρος Νιάρχος', που προσέφερε δωρεά για τον εξοπλισμό της δομής. Πρόκειται

για ένα από δείγμα κοινωνικής αλληλεγγύης, καθώς είναι γνωστόν ότι για τον δήμο Θεσσαλονίκης η αναζήτηση συνεργειών βρίσκεται σταθερά στην κορυφή της ατζέντας», σημειώνει ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης.

«Όταν αναλάβαμε τη διοίκηση, το κοινωνικό πρόσωπο του δήμου απέναντι στους αστέγους εξαντιλούνταν σε δύο δωμάτια ξενοδοχείου, που νοικιάζονταν κατά τις δύσκολες ημέρες του χειμώνα. Πλέον, παραδίδουμε μιαν ολοκληρωμένη

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ



**Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΟΥ**  
 ΜΕΧΡΙ να φτάσει η ημέρα λειτουργίας του Υπνωτηρίου Αστέγων, ο δήμος Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον μητροπολιτη Θεσσαλονίκης Άνθιμο, παρέιχε βοήθεια στους αστέγους στο παλαιό Φιλοξενείο, στο Παπάφειο.  
 Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από τον Φεβρουάριο μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2013 στον χώρο αυτό φιλοξενήθηκαν συνολικά 167 άστεγοι (22 από αυτούς ήταν γυναίκες). Με την υποστήριξη των κοινωνικών υπηρεσιών αποχώρησαν τέσσερα άτομα, λόγω ένταξης σε προγράμματα απεξάρτησης, και άλλα έξι λόγω εύρεσης στέγης ή εργασίας.

κοινωνική δομή, που αποτελεί το επιστέγασμα μιας μεγάλης προσπάθειας και το αποτέλεσμα της συνεργασίας με οπμαντικούς φορείς, σημειώνει από την πλευρά της η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Καλυψή Γούλα.

**ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις των 750 τετρ. μ. του υπνωτηρίου, εκτός από τις 74 κλίνες, υπάρχουν λουτρά, στεγνωκαθιστήριο και αίθουσες συνεδρίας και ψυχοκοινωνικής στήριξης, αφού η νέα



κοινωνική δομή -εκτός από τους δύο διοικητικούς υπαλλήλους- στελεκώνεται και με κοινωνική λειτουργό.

«Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι, όταν δραστηριοποιθήκαμε για πρώτη φορά, το 1992, οι άστεγοι κοιμούνταν ακόμη και στα γραφεία ή στα σπύια μας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της Κοινωνικής Ομάδας Υποστήριξης Νέων «Άρσις», Νίκος Γαβαλάς. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Ανδρών Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Δαρβαβέσης, σημειώνει ότι το πρόβλημα των αστέγων μεγεθύνεται λόγω της οικονομικής κρίσης: μάλιστα, όπως γνωστοποιεί, η επόμενη κοινωνική παρέμβαση που σχεδιάζεται εκ μέρους της Φιλοπτώχου αφορά την οργάνωση στην περιοχή του Δενδροσταύμου ενός κέντρου νεότητας και στέγασης παιδιών Ρομά.