

Ομιλία στην Ετήσια Εαρινή Εκδήλωση της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης 2018

Αξιότιμοι προσκεκλημένοι,

Καλησπέρα. Είναι πραγματική χαρά και τιμή μου να βρίσκομαι εδώ απόψε μαζί σας. Κατ' αρχάς, εκ μέρους όλων μας στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), επιτρέψτε μου να ξεκινήσω ευχαριστώντας θερμά τον Tony Marx και το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης (NYPL) για τη σημερινή τους φιλοξενία, και για την αναγνώριση της μακροχρόνιας συνεργασίας μας. Το εκτιμάμε πραγματικά! Υπό την ηγεσία του Tony, η NYPL έχει συνεχίσει να αποτελεί παράδειγμα, σε παγκόσμιο επίπεδο, για το πώς πρέπει να λειτουργεί μία Δημόσια Βιβλιοθήκη στον 21<sup>ο</sup> αιώνα. Ευελπιστούμε ότι η ανακαίνιση, που βρίσκεται σε εξέλιξη στο παράρτημα Mid-Manhattan Central, και, ακόμα σημαντικότερο, τα προγράμματα και οι πόροι, θα δώσουν τη δυνατότητα, και θα εξασφαλίσουν ότι η NYPL θα έχει τα κατάλληλα εφόδια για ένα άκρως επιτυχημένο μέλλον.

Η Βρετανίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας, Caitlin Moran, έχει αποκαλέσει τις βιβλιοθήκες «Καθεδρικούς ναούς της ψυχής». Η επικεφαλής αρχιτέκτονας του έργου, Francine Houben, από το αρχιτεκτονικό γραφείο Mecanoo, πρόσθεσε ότι «οι Βιβλιοθήκες είναι τα σημαντικότερα δημόσια κτίρια, όπως οι καθεδρικοί ναοί πριν από πολλά χρόνια», όχι με τη θρησκευτική έννοια, αλλά ως αναγνώριση του κεντρικού ρόλου που έχουν οι βιβλιοθήκες ως δημόσιοι χώροι στις σημερινές μας κοινότητες –στη συνάθροιση, τη μάθηση, την ανάγνωση, αλλά και την παροχή ασφάλειας και καταφυγίου.

Παρά τις αλλαγές που συνεχίζει να επιφέρει η ψηφιοποίηση στην επικοινωνία και στους τρόπους με τους οποίους μοιραζόμαστε τη γνώση –ίσως και εξαιτίας αυτής της ψηφιοποίησης– πιστεύουμε ακράδαντα στη δύναμη του φυσικού χώρου των βιβλιοθηκών. Δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Αρκεί μόνο να κοιτάξουμε την Αίθουσα Ανάγνωσης Rose Main Reading Room για να κατανοήσουμε τη διαχρονική προσφορά της Βιβλιοθήκης. Ευελπιστούμε ότι η νέα βιβλιοθήκη Stavros Niarchos Foundation Library θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στο κεντρικό ερευνητικό κτίριο, όπου βρισκόμαστε απόψε, παρέχοντας στους Νεοϋορκέζους (και όχι μόνο) μία πραγματικά υπερσύγχρονη δανειστική βιβλιοθήκη· μία βιβλιοθήκη που ανήκει σε όλους τους επισκέπτες· μια βιβλιοθήκη που είναι εξοπλισμένη για να ικανοποιεί τις ποικίλες ανάγκες τους –από τα παιδιά και τους εφήβους στον κάτω όροφο, μέχρι τους ενήλικες, πάνω, στο κέντρο εκμάθησης.

Αυτή θα είναι η νέα κύρια πανεπιστημιούπολη του συστήματος βιβλιοθηκών NYPL: το κύριο Ερευνητικό κτίριο στη μία πλευρά και το νέο παράρτημα στην 5<sup>th</sup> Avenue.

Η αποστολή της NYPL «να εμπνεύσει τη δια βίου μάθηση, να προωθήσει τη γνώση, να ενδυναμώσει τις κοινότητές μας» εκφράζεται καθημερινά μέσα από το έργο των 88 παραρτημάτων του συστήματος. Οι επιμέρους αυτές βιβλιοθήκες προσφέρουν στις κοινότητες, που εκτείνονται από το Bronx μέχρι την άκρη του Staten Island, ένα αξιοθαύμαστο δίκτυο χώρων στους οποίους είναι ευπρόσδεκτοι όλοι οι άνθρωποι και όπου η γνώση είναι ελεύθερη και προσβάσιμη σε όλους. Διανύουμε μία ιδιαίτερος δύσκολη εποχή. Η ακραία πόλωση έχει κατακλύσει τη συλλογική καθημερινή μας ζωή. Η ανάγκη

για αληθινά δημόσιους χώρους, όπως αυτούς που παρέχει η NYPL, είναι εξαιρετικής σημασίας. Είναι τα μέρη όπως η NYPL που συνιστούν τον ιστό των θεσμών (που συχνά θεωρούμε δεδομένο) που μας προσφέρει την ασφάλεια να γνωρίζουμε πως, ό,τι κι αν γίνει, η ζωή συνεχίζεται, και θα συνεχιστεί. Μέσα από τέτοιους θεσμούς έχουμε τη δυνατότητα να εξαλείψουμε τον «θόρυβο» που συγκεντρώνεται γύρω μας, να αραιώσουμε κάπως το δηλητήριο της πόλωσης, να βοηθήσουμε στην στήριξη και στην ενδυνάμωση των πολιτών και των κοινοτήτων μας. Για να μπορούμε ακόμα να αισθανόμαστε μέλη μίας πραγματικής κοινωνίας των πολιτών. Ωστόσο, τίποτα δεν έρχεται από μόνο του. Πρέπει όλοι να ασχοληθούμε, τώρα περισσότερο από ποτέ. Αν εξετάσει κανείς τον προϋπολογισμό της NYPL χρόνο με το χρόνο, θα συνειδητοποιήσει πόσο καλά μπορούν να συνεργαστούν, ο δημόσιος με τον ιδιωτικό τομέα. Οι συνεργασίες είναι ζωτικής σημασίας, σε όλα τα επίπεδα.

Η Βιβλιοθήκη ζωντανεύει τα υψηλότερα ιδεώδη της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, του ανοιχτού και πολιτισμένου διαλόγου, και της δημοκρατικής συμμετοχής των Νεοϋορκέζων σε ολόκληρη την πόλη, και πέρα από αυτήν.

Στην παρούσα εποχή της έντονης πόλωσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, το ΙΣΝ παραμένει προσηλωμένο στη συνέχιση της μακράς και εκτεταμένης υποστήριξης των βιβλιοθηκών, και όλων όσα αυτές αντιπροσωπεύουν, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά του ΙΣΝ, μέχρι σήμερα, είναι το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στην Αθήνα, το οποίο περιλάμβανε την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Το Ίδρυμά μας παρέδωσε επίσημα το ΚΠΙΣΝ στην ελληνική κοινωνία, πέρσι. Ο ενθουσιασμός που έχουμε δει από τους χιλιάδες επισκέπτες στη νέα Βιβλιοθήκη, κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών της λειτουργίας της, μαζί με τις θαυμάσιες, και πολύ αποτελεσματικές, προσπάθειες συγκέντρωσης κεφαλαίων από τον Tony Marx, μας ενέπνευσαν ακόμη περισσότερο να συμβάλουμε στη δημιουργία της νέας βιβλιοθήκης, Stavros Niarchos Foundation Library, εδώ στη Νέα Υόρκη.

Τα κτίρια είναι, φυσικά, σημαντικά, αλλά οι άνθρωποι, οι βιβλιοθηκονόμοι και το προσωπικό, είναι αυτοί που καθιστούν εφικτό το καθημερινό έργο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης, που δίνουν πνοή στους χώρους αυτούς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Julie Sandorf και το Charles H. Revson Foundation για την ιδέα που είχαν, πριν από αρκετά χρόνια, να υπογραμμίσουν τη σημασία του απίστευτου έργου των κοινοτικών βιβλιοθηκών μέσα από τα ετήσια «NYC Neighborhood Library Awards». Είναι τιμή και χαρά για το Ίδρυμά μας να συμμετέχει μαζί με το Revson στην φιλοξενία αυτής της εκδήλωσης, υποστηρίζοντας τα άτομα που πραγματικά κάνουν τις βιβλιοθήκες τόσο σημαντικές για τις κοινότητές μας. Είναι τιμή να αναγνωρίζομαστε μαζί με το Ίδρυμα Revson και το σημαντικό έργο που κάνει.

Είχα το προνόμιο να υπηρετήσω στο Διοικητικό Συμβούλιο της NYPL για οκτώ χρόνια, ξεκινώντας από το 2003. Μία από τις αγαπημένες μου στιγμές κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, ήταν η ανάγνωση των λέξεων του Thomas Jefferson, που αναγράφονται στον τοίχο του δωματίου του ΔΣ: «I look to the diffusion of light and education as the resource most to be relied on for ameliorating the condition promoting the

**virtue and advancing the happiness of man» (Η διάδοση του φωτός και της παιδείας είναι ο σημαντικότερος πόρος, στον οποίο πρέπει να βασιστούμε περισσότερο για τη βελτίωση της κατάστασης που προάγει την αρετή και προωθεί την ευτυχία του ανθρώπου).**

**Η παιδεία είναι το ύψιστο αγαθό, η παροχή του δικαιώματος στην ελπίδα και στο Αμερικάνικο όνειρο, για κάθε πολίτη.**

**Σας ευχαριστώ όλους που συμμετείχατε απόψε, και για την υποστήριξη της αποστολής αυτού του εκπληκτικού θεσμού. Επιτρέψτε μου να σας αποχαιρετίσω με τα σοφά λόγια του Winston Churchill: «we make a living by what we get, but we make a life by what we give» (επιβιώνουμε με όσα εισπράττουμε, αλλά ζούμε πραγματικά με όσα προσφέρουμε).**

**Ευχαριστώ.**